

ALMARUM

ALMANYA ARAŐTIRMALARI
UYGULAMA VE ARAŐTIRMA
MERKEZI



Ocak, 2025



Zeitenwende

Almanya, NATO'nun kolektif savunma sisteminde kilit bir rol oynamaya zorlanırken, küresel güvenlik dinamiklerindeki deęişiklikler nedeniyle savunma politikalarını yeniden şekillendirmek durumunda.





- Almanya, NATO'nun kolektif savunma sisteminde kilit bir rol oynamaya zorlanırken, küresel güvenlik dinamiklerindeki değişiklikler nedeniyle savunma politikalarını yeniden şekillendirmek durumunda. Bu süreç, özellikle Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 2022 yılında ilan ettiği "Zeitenwende" (Dönüm Noktası) politikasıyla gündeme gelmiştir.

Zeitenwende Nedir?

"Zeitenwende" kavramı, Almanya'nın Ukrayna'ya yönelik Rus saldırısının ardından savunma ve güvenlik politikalarında köklü bir değişim yapacağını duyurmasıyla ortaya çıkmıştır. Başbakan Scholz, 27 Şubat 2022'de Federal Parlamento'da yaptığı konuşmada, bu kavramı şöyle tanımlamıştır:

“Dünya artık eskisi gibi olmayacak. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırısı, bir dönüm noktasıdır. Bu saldırıya yanıt olarak, Almanya daha fazla sorumluluk üstlenecek ve savunma harcamalarımızı artıracacağız.”

Bu kapsamda, Almanya’nın uzun süredir NATO standartlarına ulaşamayan savunma harcamalarının, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın (%2) üzerine çıkarılması hedeflendi. Bu politika doğrultusunda, Almanya 100 milyar Euro’luk özel bir savunma fonu oluşturmuş ve Bundeswehr’in (Alman Ordusu) modernizasyonuna öncelik vermiştir.



Siyasi Açıklamalar ve Yaklaşımlar

- Almanya'daki siyasi liderlerin "Zeitenwende" ve NATO'daki sorumluluklarla ilgili görüşleri, farklı öncelikleri yansıtmaktadır:
- Başbakan Olaf Scholz (SPD): Scholz, "Zeitenwende"nin sadece savunma harcamalarının artırılması değil, aynı zamanda Almanya'nın uluslararası güvenlik politikalarındaki rolünün yeniden şekillendirilmesi anlamına geldiğininde vurgulamıştır. Scholz, yaptığı bir konuşmada şunları söylemiştir:

- Scholz, "Zeitenwende"nin sadece savunma harcamalarının artırılması değil, aynı zamanda Almanya'nın uluslararası güvenlik politikalarındaki rolünün yeniden şekillendirilmesi anlamına geldiğininde vurgulamıştır. Scholz, yaptığı bir konuşmada şunları söylemiştir:



1. Başbakan Olaf Scholz (SPD):



- **“Savunma harcamalarımızı artırıyoruz çünkü bu sadece Almanya'nın değil, Avrupa'nın da güvenliği için bir zorunluluktur. Özgürlüğümüzü korumak için gerekeni yapmaya hazırız.”**

2. Savunma Bakanı Boris Pistorius (SPD)



- Pistorius, Bundeswehr'in modernizasyonunun "Zeitenwende"nin ana diređi olduđunu belirterek, Almanya'nın NATO içinde güvenilir bir ortak olmayı sürdürmesi gerektiđini ifade etmiştir:
- "Almanya, NATO'nun dođu kanadını desteklemek ve Avrupa'nın güvenlik mimarisinde daha etkin bir rol oynamak zorundadır. Modern bir ordu olmadan bu sorumluluđu yerine getiremeyiz."

"Almanya, NATO'nun dođu kanadını desteklemek ve Avrupa'nın güvenlik mimarisinde daha etkin bir rol oynamak zorundadır. Modern bir ordu olmadan bu sorumluluđu yerine getiremeyiz."

3. CDU Lideri Friedrich Merz:

- Merz, hükümetin savunma harcamalarını artırma kararını desteklemekle birlikte, uygulamaların yetersiz olduğunu belirtmiştir:



“Zeitenwende söylemleri önemlidir, ancak bu politikanın somut adımlarla desteklenmesi gerekiyor. Bundeswehr hâlâ birçok alanda yetersiz durumda. Daha hızlı hareket etmeliyiz.”



4. Yeşiller Eşbaşkanı Annalena Baerbock (Dışişleri Bakanı)

- Baerbock, Almanya'nın savunma politikasındaki dönüşümün yanı sıra diplomatik araçlarla da barışın korunmasına vurgu yapmıştır:



“Sadece askeri harcamaları artırmak yetmez. Almanya, diplomasi yoluyla çatışmaların önlenmesine de öncelik vermelidir. Güvenlik politikası, sadece silahlara dayalı bir politika değildir.”



NATO'daki Sorumlulukların Artışı

- Almanya, NATO'nun askeri stratejisinde merkezî bir rol oynarken, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ittifakın doğu kanadını koruma görevine daha fazla katkı sağlaması beklenmektedir. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de ifade ettiği gibi:



“Almanya'nın liderliği, sadece Avrupa güvenliği için değil, tüm transatlantik ittifakın sürdürülebilirliği için hayati önem taşıyor.”

Almanya, NATO'nun Hızlı Müdahale Kuvvetleri'ne (NRF) daha fazla askeri destek sağlayarak ve Polonya, Baltık ülkeleri ve Romanya gibi doğu kanadındaki NATO müttefiklerini güçlendirmektedir. Bu, Almanya'nın uluslararası savunma politikalarında daha aktif bir aktör olmasını sağlayacaktır.

Almanya, NATO'nun Hızlı Müdahale Kuvvetleri'ne (NRF) daha fazla askeri destek sağlayarak ve Polonya, Baltık ülkeleri ve Romanya gibi doğu kanadındaki NATO müttefiklerini güçlendirmektedir. Bu, Almanya'nın uluslararası savunma politikalarında daha aktif bir aktör olmasını sağlayacaktır.

Bundeswehr'in Modernizasyonu ve Kapasite Artışı



Uzun yıllardır düşük bütçe ve yetersiz donanım ile eleştirilen Bundeswehr, "Zeitenwende" politikası ile kapsamlı bir modernizasyon sürecine girdi. Bu çerçevede:

Mali Kaynaklar: Almanya, 100 milyar Euro'luk özel bir savunma fonu oluşturdu. Ancak bu fonun etkili bir şekilde kullanılması gerekiyor. Örneğin, tank, helikopter ve savaş uçakları gibi ekipman eksikliklerinin giderilmesi öncelikli hedeflerden biri.

Lojistik ve Eğitim: Bundeswehr, modern ekipmanların yanı sıra lojistik altyapısını ve askeri eğitim programlarını da geliştirmek zorunda. Bu, yalnızca mali kaynaklarla değil, zaman ve uzun vadeli stratejik planlamalarla mümkün olacaktır.

Hızlı Karar Alma Süreci: Almanya'daki bürokratik süreçlerin yavaşlığı, savunma bütçesinin etkin kullanımını ve projelerin zamanında hayata geçirilmesini engellemektedir. Bu süreçlerin hızlandırılması, dönüşümün başarısı için kritik öneme sahiptir.

Halk Desteđi ve Sosyal Zorluklar



"Zeitenwende", halk arasında karmaşık tepkilere yol açıyor. Almanya'da geniş bir kesim, artan savunma harcamalarının sosyal hizmetlerden ve diđer kamu yatırımlarından kaynak kesintilerine neden olabileceđinden endişe ediyor. Örneđin:

- **Sosyal Harcamalar ile Çelişki:** SPD, sosyal reformlar ve yoksulluđun azaltılması gibi hedeflere öncelik verirken, CDU/CSU savunma bütçesinin artırılmasını desteklemektedir. Bu durum, Şubat 2025'te kurulacak CDU/CSU 7SPD koalisyonu içinde siyasi gerilimlere yol açabilir.
- **Sivil Toplumun Tepkisi:** Barış yanlısı bir geçmişe sahip olan Almanya'da, özellikle Yeşiller gibi çevre odaklı partilerin seçmenleri, askeri harcamaların artışı konusuna temkinli yaklaşmaktadır.



Avrupa Güvenlik Mimarisindeki Rol

Almanya'nın "Zeitenwende"
politikası, Avrupa Birliği
içinde de daha fazla liderlik
talebini beraberinde
getirmektedir:

- Avrupa Ordusu Tartışmaları: Almanya, Fransa ile birlikte bir Avrupa ordusu kurulmasını savunuyor. Ancak bu konuda diğer AB ülkeleri arasında fikir birliği bulunmuyor. Almanya'nın bu projede nasıl bir liderlik göstereceği, Avrupa güvenliğinin geleceği açısından belirleyici olacaktır. Şuan ki Fransa ilişkilerine bakıldığında zorlanılacağı gözükmemektedir.
- Stratejik Özerklik: ABD'ye olan bağımlılığın azaltılması ve Avrupa'nın kendi güvenlik politikalarını şekillendirmesi hedeflenilmektedir. Bu, Almanya'nın hem finansal hem de politik liderlik yapmasını gerektirmektedir.



Uluslararası Dinamikler ve Riskler



Almanya'nın daha aktif bir askeri rol üstlenmesi, uluslararası arenada fırsatlar kadar riskler de yaratabilir:

- **Rusya ile Gerilim:** Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği askeri destek, Rusya ile ilişkilerde uzun vadeli bir gerilimi tetikleyebilir.
- **Çin ile İlişkiler:** Almanya'nın güvenlik politikalarını güçlendirmesi, Çin ile ekonomik iş birliğini zayıflatabilir. Özellikle savunma alanında atılacak adımlar, Almanya'nın Çin ile ticari bağlarını etkileme riski taşımaktadır.



Sonuç ve Beklentiler



- "Zeitenwende", Almanya'nın NATO ve Avrupa güvenliğindeki liderliğini güçlendirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak bu dönüşüm:

1. **Mali Disiplin ve Etkinlik:** Harcamaların dikkatli bir şekilde planlanması ve etkin kullanımı gerekiyor.
2. **Halkın Katılımı:** Kamuoyunun desteği olmadan, bu tür bir dönüşümün sürdürülebilirliği mümkün olmayabilir.
3. **Uluslararası Denge:** Almanya'nın savunma politikalarındaki artışı, aynı zamanda diplomasi ve barış odaklı bir yaklaşım ile dengelemesi gerekebilir.

Bu politikanın ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde uygulanacağı, Almanya'nın sadece Avrupa'daki değil, küresel düzeydeki konumunu da şekillendirecek. Almanya, tarihsel olarak daha az askeri rol oynayan bir ülke olarak, bu yeni dönemde güvenlik alanında liderlik yapabilecek mi? Bu sorunun yanıtı, önümüzdeki yıllarda atılacak adımlara bağlı.